

WERKSTUK EN SPREEKBEURT

Basisschool



SOS
KINDERDORPEN

INLEIDING

Vind jij familie ook zo belangrijk en vind jij ook dat elk kind een liefdevolle familie hoort te hebben? Schrijf je werkstuk of houd je spreekbeurt dan over SOS Kinderdorpen!

In dit document lees je alles over SOS Kinderdorpen en ons werk voor kinderen in andere landen die er helemaal alleen voor staan. Zij hebben geen familie om voor ze te zorgen. SOS Kinderdorpen zorgt dat kinderen weer een liefdevol thuis krijgen. Want alle kinderen hebben familieliefde nodig!

Behalve heel veel informatie vind je hier ook leuke weetjes, mooie verhalen en bijzondere foto's om jouw werkstuk of spreekbeurt nog mooier te maken!



INHOUDSOPGAVE

1. Wie zijn wij?
2. Wat doen wij?
 - 2.1 Familiezorg
 - 2.2 Onderwijs
 - 2.3 Gezondheidszorg
 - 2.4 Noodhulp
3. SOS kinderdorpen over de hele wereld
 - 3.1 Azië
 - 3.2 Amerika
 - 3.3 Afrika
 - 3.4 Europa
4. Kom in actie met jouw school!
5. Links





1. WIE ZIJN WIJ?

1. WIE ZIJN WIJ?

Familie is je basis. Elk kind heeft een familie nodig om op te groeien.

Maar sommige kinderen hebben geen familie meer om voor ze te zorgen en staan er alleen voor. Wij vinden dat elk kind een liefdevol thuis nodig heeft. Familieliefde is namelijk heel belangrijk voor een kind. Als je alleen bent, ben je heel kwetsbaar. Maar met een familie en veel familieliefde, kan je de hele wereld aan!

SOS Kinderdorpen is een goed doel. Een goed doel is een organisatie die zich inzet om anderen te helpen, bijvoorbeeld kinderen zonder familie zoals SOS Kinderdorpen. Maar er zijn ook goede doelen die bijvoorbeeld bedreigde diersoorten beschermen zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Het doel van SOS Kinderdorpen is om te zorgen dat elk kind een liefdevol thuis krijgt. In het volgende hoofdstuk lees je meer over ons werk en hoe wij kinderen over de hele wereld helpen.

Voor een filmpje over
SOS Kinderdorpen en
familieliefde kijk je hier.



Klein meisje met haar SOS moeder in een kinderdorp in Zuid-Afrika.



2. WAT DOEN WIJ?

2. WAT DOEN WIJ?

Heel veel kinderen op de wereld zijn (één van) hun ouders kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een overstroming, een orkaan of in een oorlog. Of zij staan er alleen voor omdat ze zijn verlaten door hun familie. Soms zijn families zo arm dat zij niet eens voor hun kinderen kunnen zorgen. Ze hebben te weinig geld om eten te kopen of om de kinderen naar te school te laten gaan. Sommige ouders weten niet meer wat ze moeten doen en laten hun kinderen alleen achter. Kun jij je voorstellen dat je helemaal alleen bent? Niemand die je naar bed toe brengt, je eten geeft of lekker met je knuffelt.

Zonder familie is het leven van een kind heel moeilijk, want er is niemand die hem of haar beschermt. SOS Kinderdorpen gelooft dat ieder kind een familie nodig heeft om op te kunnen groeien en zich goed te ontwikkelen. Daarom willen wij zoveel mogelijk kinderen een liefdevolle familie geven. Een veilig thuis waar van hen gehouden wordt en waar ze weer gewoon kind kunnen zijn. Ook zorgen we ervoor dat de kinderen naar school en naar de dokter gaan. In de volgende hoofdstukken kun je meer lezen over hoe we kinderen een familie geven, ervoor zorgen dat ze naar school en de dokter kunnen gaan én ook hoe we kinderen in noodhulp situaties helpen.



Broertje en zusjes in SOS kinderdorp Limon, in Costa Rica.

Weet je dat volgens onderzoek familie en familieliefde belangrijk zijn voor de groei van de hersenen? Kinderen die zonder familie opgroeien, kunnen zich minder goed ontwikkelen. Een familie hebben is dus belangrijk voor je groei en ontwikkeling en de kans op een goede toekomst.

2.1 Familiezorg

Wij willen dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle familie. Dit doen we door kinderen die er helemaal alleen voor staan een nieuw thuis te geven in een SOS kinderdorp. Maar ook door kinderen in families die het moeilijk hebben te helpen, zodat zij veilig en fijn bij hun eigen familie kunnen blijven wonen (dat noemen we familieversterkende programma's). Deze hulp noemen wij familiezorg. Hieronder leggen we uit wat we precies doen:

Steun voor kwetsbare families

De familieversterkende programma's zijn gericht op hulp aan kinderen in kwetsbare families. Deze kinderen hebben nog wel een familie, maar zij zijn arm of hebben het moeilijk. De biologische familie is meestal de beste plek voor een kind om op te groeien. Wij helpen families met bijvoorbeeld de zorg, voeding en scholing van hun kinderen, zodat zij kunnen opgroeien in hun eigen familie en omgeving.

Er zijn 624 familieversterkende programma's en daarmee worden 442.290 kinderen en hun families geholpen.

Een liefdevol thuis in een SOS kinderdorp

De kinderen die alleen zijn en geen familie hebben om voor ze te zorgen, krijgen een thuis bij een SOS familie in een kinderdorp. Een kind dat bij een familie woont in een SOS kinderdorp, noemen wij een SOS kind. Een SOS kind kan een baby zijn, maar ook al op school zitten. Zij gaan ook gewoon naar school en spelen buiten. Als ze ziek zijn, wordt er voor ze gezorgd en gaan ze naar de dokter.

De kinderen wonen bij een SOS moeder. Bij een SOS moeder wonen meestal 10 kinderen. Biologische broertjes en zusjes blijven altijd bij elkaar wonen. In een kinderdorp wonen ongeveer 10 tot 15 families. De kinderen gaan in de omgeving of in het kinderdorp naar school en naar de dokter toe. De kinderen en families die buiten het dorp wonen (de lokale bevolking) mogen ook naar school of naar de dokter toe in het kinderdorp. Op deze manier helpt een SOS kinderdorp niet alleen de SOS kinderen, maar ook de lokale bevolking.

In elk werelddeel, in wel 133 landen, zijn er 545 SOS kinddorpen waar 82.300 kinderen wonen, bijvoorbeeld in Haïti in Zuid-Amerika, in Indonesië in Azië en in Oeganda in Afrika





Een meisje doet haar huiswerk in een **kinderopvang** in Cochabamb, in Bolivia.

2.2 Onderwijs

Naar school gaan is een belangrijke basisbehoefte voor kinderen. School is niet alleen heel leuk, maar ook leerzaam! Elk kind leert heel veel op school, bijvoorbeeld lezen en schrijven.

Maar niet alle kinderen gaan naar school. Over de hele wereld zijn er heel veel kinderen die niet naar school toe kunnen, bijvoorbeeld omdat hun familie arm is of door kinderarbeid.

SOS Kinderdorpen vindt het belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen. In elk kinderdorp gaan kinderen naar school. Als er geen school in de omgeving is, dan zorgt SOS Kinderdorpen dat er een school komt. In veel kinderdorpen zijn kleuter- en basisscholen. Schoolgaande kinderen leren om voor zichzelf te zorgen en zich te ontwikkelen en zij delen dat met hun families. Want wat een kind leert, dat geeft een kind door.

Onderwijs is niet alleen heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, maar ook voor hele families en de omgeving. Als kinderen naar school gaan, kunnen zij beter voor zichzelf en hun families zorgen en daarmee kan armoede en kinderarbeid worden tegengegaan.

Weet je dat in de wereld..

- 67 miljoen kinderen in de schoolgaande leeftijd niet naar school gaan.
- Er 237 SOS kleuterscholen zijn voor 22.370 kleuters.
- Er 183 SOS basisscholen zijn voor 108.196 kinderen.
- Er 52 SOS beroepsopleidingen zijn voor 16.353 jongeren.
- Door SOS Kinderdorpen 146.919 kinderen over de hele wereld naar school gaan en goed onderwijs krijgen.





Meisje bij de dokter in een [SOS kinderdorp](#).

2.3 Gezondheidszorg

Naar de dokter gaan als je ziek bent, is belangrijk voor elk kind. Dokters en ziekenhuizen noem je ook wel gezondheidszorg.

In een SOS kinderdorp gaan de kinderen gewoon naar de dokter. In arme gebieden waar geen gezondheidszorg is, zorgen wij zelf voor dokters en bouwen we ziekenhuizen. De kinderen en families die dichtbij een SOS kinderdorp wonen, mogen hier ook naar de dokter en het ziekenhuis toe.

De kinderen krijgen ook medische zorg om ziektes te voorkomen en trauma's te behandelen. Trauma's zijn nare herinneringen die kinderen kunnen hebben die hun families zijn kwijtgeraakt door armoede, een natuurramp of oorlog. In een SOS kinderdorp krijgen zij hulp om deze herinneringen een plekje te geven en zich weer veilig en fijn te voelen.

Weet je dat er 74 SOS ziekenhuizen zijn waar 723.300 doktersbezoeken en behandelingen zijn geweest?



Moeder en kind zijn op zoek naar medische hulp in een vluchtelingenkamp in **Barbado in Somalië**. Het kindje heeft last van de mazelen.

2.4 Noodhulp

SOS Kinderdorpen zorgt dat kinderen kunnen opgroeien in een fijne familie en naar school en de dokter kunnen gaan. De basis van ons werk bestaat uit familiezorg, onderwijs en gezondheidszorg. Deze hulp aan families en kinderen is bedoeld voor de lange termijn. Maar kinderen en families die getroffen zijn door bijvoorbeeld natuurrampen of oorlog hebben op korte termijn hulp nodig! Deze kinderen hebben zo snel mogelijk eten, dekens, medicijnen en een woning nodig. In de gebieden waar SOS kinderdorpen gevestigd zijn, zorgen wij ook voor noodhulp aan kinderen en families, bijvoorbeeld na de grote wateroverstroming of tsunami in Indonesië in 2004, of de aardbeving in Haïti in 2010 of tijdens de oorlog in Syrië en de tyfoon op de Filippijnen.

Weet je dat in de wereld..

- Elke dag veel kinderen doodgaan doordat zij te weinig eten hebben? Elk uur van elke dag overlijden 300 kinderen door ondervoeding.
- Meer dan 1 miljard kinderen leven in landen waar gevochten wordt. Meer dan 300 miljoen kinderen zijn jonger dan 5 jaar.
- SOS Kinderdorpen met 16 noodhulpprogramma's bijna 180.000 kinderen en hun families helpt.





Een jongen speelt op straat na de tyfoon in [Tacloban](#) op de [Filippijnen](#)

Een voorbeeld van noodhulp: De tyfoon Haiyan op de Filippijnen

In november 2013 was er een hele zware orkaan op de Filippijnen. Een orkaan is een hele harde storm die ook wel een tyfoon wordt genoemd. De tyfoon op de Filippijnen kreeg de naam Haiyan.

De tyfoon Haiyan verwoestte grote delen van de kustgebieden. Heel veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt of kwamen om het leven. Ook veel kinderen zijn hun familie en thuis kwijtgeraakt.

Noodhulp is daarom heel belangrijk voor de kinderen en families op de Filippijnen. Dezelfde morgen dat de tyfoon de Filippijnen bereikte, kon de lokale bevolking schuilen bij het SOS kinderdorp in Calbayog. Ook de kinderen in het SOS kinderdorp Tacloban zijn gevlucht naar het SOS kinderdorp in Calbayog. Zij hebben gelijk onderdak, voedsel, water, medicijnen en kleren gekregen.

Op de Filippijnen zijn er acht SOS kinderdorpen die de lokale families en kinderen noodhulp en opvang konden bieden.

Als de eerste opvang is geregeld, gaat SOS Kinderdorpen aan de slag om families weer bij elkaar te brengen. De kwetsbare families zullen we ook ondersteunen, zodat de kinderen weer naar school kunnen gaan en de families hun leven weer kunnen opbouwen.

Kinderen die door de tyfoon alleen zijn komen te staan, zullen we zoveel mogelijk helpen en opvangen in een SOS kinderdorp op de Filippijnen.

Voor een filmpje van de Filippijnen na de tyfoon kijk je hier.

Voor meer actuele informatie over de Filippijnen na de tyfoon, kan je kijken op de site van SOS Kinderdorpen via deze link.



**3. SOS KINDERDORPEN
OVER DE HELE WERELD**

3. SOS KINDERDORPEN OVER DE HELE WERELD

Over de hele wereld zijn er 545 SOS kinderdorpen, in Azië, Afrika, Amerika en Europa. Kijk maar op de wereldkaart hier beneden.

De blauwe rondjes laten zien waar de SOS kinderdorpen allemaal zijn.

In dit hoofdstuk lees je meer informatie over de werelddelen, over verschillende landen en over SOS kinderen.





Meisjes spelen buiten in SOS kinderdorp Medan, in Indonesië.

3.1 Azië



Twee SOS broertjes in het kinderdorp in Medan, in Indonesië.

Azië is een heel groot werelddeel waarin bijvoorbeeld de landen China, Japan, Vietnam, India, Thailand en Indonesië liggen. Azië ken je misschien van de rijstvelden, de Chinese muur, eten met stokjes en karate. De verschillende landen hebben allemaal hun eigen gewoonten en cultuur.

Indonesië

Het Aziatische land Indonesië is al heel lang verbonden met Nederland. Vroeger was Indonesië een deel van het Nederlandse koninkrijk. Indonesië was een kolonie van Nederland en het land werd toen Nederlands-Indië genoemd. Vanaf 1949 is Nederlands-Indië onafhankelijk geworden en niet langer deel van Nederland. Door de geschiedenis en de Nederlands-Indische bevolking die in Nederland woont, blijft Nederland nog een beetje verbonden met Indonesië. Misschien komt jouw familie wel uit Indonesië of iemand die jij kent!

In 2004 was er een grote wateroverstroming of tsunami in Indonesië, waardoor heel veel mensen hun familie en hun huis zijn kwijtgeraakt. Veel kinderen stonden er door de tsunami helemaal alleen voor. In Indonesië in het plaatsje Medan is toen een SOS kinderdorp opgericht waar 150 kinderen wonen die zelf geen familie meer hebben. Ze wonen in 15 familiehuisen met hun SOS moeder en hun SOS broertjes en zusjes. Ze gaan naar school en kunnen er spelen met hun vriendjes. In hun SOS familie zijn ze thuis.

Dichtbij Medan wonen 645 kinderen thuis bij hun eigen families, maar hun families vinden het moeilijk om goed voor ze te zorgen. Zij worden ook geholpen door SOS Kinderdorpen, zodat de kinderen niet in armoede opgroeien en gewoon weer naar de dokter en naar school kunnen gaan.



Verhaal van Arum, SOS kind in Medan, Indonesië.
Arum met zijn twee zussen in het kinderdorp Medan, in Indonesië.

Arum woont samen met zijn twee zussen in het kinderdorp in Medan, in Indonesië. Hij is 10 jaar en is heel zorgzaam naar zijn zussen toe. Hij is nog vaak bang. Toen zij nog bij hun vader woonden, waren ze veel verdrietig en bang. Thuis hadden ze het helemaal niet fijn en ze voelden zich niet veilig. Nu hij in het SOS kinderdorp woont, gaat het veel beter met Arum en zijn zussen.



Een meisje in het kinderdorp [Santa Ana](#) in Costa Rica.

3.2 Amerika



Een jongen in het SOS kinderdorp Port-au-Prince, op Haïti.

Amerika bestaat uit twee werelddelen: Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Noord-Amerika ken je natuurlijk van de films, New York, wolkenkrabbers, hamburgers en president Obama. In Zuid-Amerika zijn bijvoorbeeld landen als Mexico, Brazilië, Cuba, Peru en Argentinië. Als je aan Zuid-Amerika denkt, denk je misschien aan de tango, de Maya's, tortilla's en het Amazonegebied.



Haïti

In Zuid Amerika ligt ook Haïti. Haïti is het armste land in Amerika. Meer dan 440.000 kinderen hebben geen vader of moeder meer om voor ze te zorgen, bijvoorbeeld vanwege de armoede in het land, de ziekte hiv/aids of door natuurrampen.

In Haïti was in 2010 een hele zware aardbeving. Er zijn toen 220.000 mensen omgekomen en grote delen van het land raakten verwoest. Tijdens de aardbeving zijn veel ziekenhuizen, scholen en woningen verwoest. Veel families en kinderen raakten hun woning en thuis kwijt. Na de aardbeving had de bevolking in Haïti noodhulp nodig; eten, kleding, warme dekens en medicijnen. Het geven van noodhulp was toen voor SOS kinderdorpen het belangrijkste.

Maar nu zijn we bezig om Haïti weer op te bouwen, zodat families weer een woning en werk hebben en kinderen weer naar school toe kunnen. Naar school gaan is voor de kinderen in Haïti heel belangrijk. Op school leren ze lezen en schrijven en dat is belangrijk voor hun groei en ontwikkeling. En voor hun kansen op een studie en werk als ze groot zijn.

Voor een filmpje over Haïti twee jaar na de aardbeving kijk je [hier](#).



Een foto van Rena op school
in Guatemala.

Verhaal van Rena, 9 jaar, een SOS kind in Guatemala.

Rena is een meisje van negen jaar dat in Guatemala (Zuid Amerika) woont. Zij woont nog bij haar eigen familie, maar zij krijgen hulp van SOS kinderdorpen.

Zij zit ook in een familieversterkend programma. In Guatemala zijn namelijk veel families die het moeilijk hebben en arm zijn. Veel kinderen gaan niet naar school en hebben niet genoeg te eten. Deze families krijgen steun van SOS kinderdorpen, zodat kinderen weer naar school toe kunnen en goed te eten krijgen. Net als Rena.

Zij gaat graag naar school en vindt het leuk om te tekenen. Zij droomt ervan om juf te worden en kinderen net zo mooi te leren tekenen en schrijven als haar juf.



Familieversterkend programma in Retalhuleu, in Guatemala.



De kleine Sade is vier jaar en woont in een SOS kinderdorp in Zuid-Afrika.

3.3 Afrika

Afrika ken je natuurlijk van de wilde dieren die er wonen! Olifanten, leeuwen, zebra's, antilopen... Maar in Afrika is ook heel veel armoede, droogte en honger.

Landen als Ethiopië, Eritrea, Somalië en Oeganda behoren tot de armste landen van de wereld. Veel kinderen en hun families zijn arm en hebben niet genoeg te eten of gaan niet naar school. In sommige landen zijn ook veel conflicten en oorlog, waardoor families het land uitvluchten of kinderen hun familie kwijt raken.

Oeganda

In Oeganda zijn veel arme kinderen en families door de jarenlange gevechten in het land. Sommige kinderen moesten als kindsoldaat werken. Andere kinderen zijn hun ouders kwijt geraakt. De families die voor de kinderen willen zorgen, zijn ook arm en hebben moeite om rond te komen.

Wij helpen 210 families met de zorg voor hun kinderen, zodat zij genoeg te eten hebben en naar school en naar de dokter kunnen gaan. 120 kinderen die alleen zijn en geen familie meer hebben, hebben een liefdevol thuis gevonden in een van de 12 SOS families in het kinderdorp in Gulu, een plaats in Oeganda.

Onderwijs en medicijnen zijn heel belangrijk voor deze kinderen om te overleven en armoede te overkomen. Op school krijgen ze schoon drinkwater en eten en leren ze lezen en schrijven. Ook de kinderen en families die dichtbij een SOS kinderdorp wonen, mogen hier naar school toe of naar de dokter.



Mouna 4 jaar.



Mouna 9 jaar.

Verhaal van Mouna, SOS kind in Gulu, Oeganda.

Mouna is heel blij met haar SOS familie! Ze woont bij haar SOS moeder en vier zussen en zeven broers. Als ze uit school komt, knuffelt ze haar moeder en speelt ze met haar vriendinnen. Op school doet ze heel erg haar best. Want als ze later groot is, wil zij dokter of verpleegster worden.

Zij woont al bij haar SOS familie vanaf dat zij klein is. Toen zij nog maar twee jaar was, woonde ze helemaal alleen op straat. Ze had geen vader of moeder om voor haar te zorgen. Gelukkig is zij nu niet meer alleen. In haar SOS familie voelt zij zich thuis.

Voor een filmpje van Mouna kijk je hier.



Een lachende Taariq in haar thuis in het SOS kinderdorp in Zuid-Afrika.

Verhaal van Taariq, 8 jaar, SOS kind in Zuid-Afrika

Taariq's moeder is doodgegaan toen Taariq pas twee maanden oud was. Niemand weet wie haar vader is. Ze heeft geen broers of zussen. Tot haar vierde jaar heeft ze bij haar oma gewoond, die niet meer goed voor haar kon zorgen. Vanaf dat moment is ze in het kinderdorp gekomen. Lees hieronder haar eigen verhaal:

Ik ken mijn mama niet.
Weeskind betekent dat je een kindje bent dat geen ouders meer heeft. Ik ben zelf ook een weeskind, dat weet ik zelf. Ik heb mijn ouders nooit gezien. Ik was veel te klein, dus dat weet ik niet meer. Ik had wel nog mijn oma. Maar mijn oma is ook dood nu. Gelukkig heb ik wel nog een tante. Zij is de grote zus van mijn eigen mama. Zij kan niet voor mij zorgen. Maar ik zie haar wel heel vaak. Op de boerderij. Mijn tante is mijn familie.

Soms als ik verdrietig ben, wil ik een knuffel van mijn mama...
Soms moet ik huilen en dan weet ik niet waarom ik verdrietig ben. Mijn SOS mama is heel lief. Als ik moet huilen dan knuffelt ze mij. Ik maak een mooie tekening voor haar. Die hangt ze dan op in ons huis. Dat vind ik leuk. En als ik jarig ben dan maakt ze slingers en bloemen van papier. Als ik jarig ben...dan belt mijn tante mij en ben ik heel blij, want ik heb een eigen familie. En ik heb ook een SOS familie. Ik heb twee families!



De vijf broertjes Kedev in hun SOS familie in [Skopje, Macedonië](#).

3.4 Europa

Misschien zou je het niet denken, maar ook in Europa zijn er SOS kinderdorpen. Ook in Europa zijn er namelijk kinderen die alleen zijn en geen familie hebben om voor ze te zorgen. SOS Kinderdorpen is zelfs begonnen in Oostenrijk in 1949. Na de Tweede Wereldoorlog waren veel kinderen alleen, zonder familie. De Oostenrijkse man Hermann Gmeiner wilde voor deze kinderen zorgen en heeft toen het eerste SOS kinderdorp in de wereld opgericht.

Nu zijn er ook SOS kinderdorpen in bijvoorbeeld Spanje, Italië, Portugal, Duitsland en Oostenrijk. In Nederland zijn er geen SOS kinderdorpen.

Italië

In vergelijking met andere landen in Europa, zijn er veel arme kinderen in Italië.

In Italië zijn er zes SOS kinderdorpen. Vooral in Zuid-Italië zijn er veel armere kinderen dan in Noord-Italië. In Italië zijn er ook veel kinderen en families die gevlucht zijn vanuit het buitenland, bijvoorbeeld arme gezinnen uit Afrika die met een bootje naar Zuid-Italië zijn gegaan in de hoop op een beter leven.

SOS Kinderdorpen helpt de kwetsbare families met de zorg voor hun kinderen. Kinderen die alleen zijn en geen familie hebben, krijgen een thuis in een kinderdorp in Italië.

Verhaal van vijf broertjes in Skopje, in Macedonië
De vijf broertjes wonen bij hun SOS moeder in het kinderdorp Skopje in Macedonië. De jongste is 6 jaar en de oudste broer is 12. Ze hebben hele nare herinneringen aan hun eigen vader en moeder. Thuis zijn ze geslagen en opgesloten. Toen zijn ze weggelopen van huis. Nu ze in het kinderdorp wonen, gaat het weer goed met ze. Ze gaan naar school en voelen zich thuis bij hun SOS moeder. In het weekend gaan ze naar een plek buiten de stad waar ze lekker buiten kunnen spelen. Als ze later groot zijn, willen ze daar gaan wonen.



Twee SOS broertjes en een zusje uit kinderdorp Lekenik in Kroatië.



**4. KOM IN ACTIE
MET JOUW SCHOOL!**

4. KOM IN ACTIE MET JOUW SCHOOL!

Wil jij samen met je klas of met de hele school iets doen voor kinderen die niet naar school kunnen en geen familie hebben?

Kom dan in actie! Bijvoorbeeld door statiegeldflessen in te zamelen of een sponsorloop te organiseren. Kijk wat jij kan doen met je school en doe mee!

Informatie en tips voor het organiseren van een actie vind je [hier](#).





5. LINKS

Een groep spelende jongens in het SOS kinderdorp [Maseru](#), in het Afrikaanse land Lesotho.

5. LINKS

Wil je nog meer weten over kinderen in andere landen en het wereldnieuws, dan kan je een kijkje nemen op de volgende sites:

De site van SOS Kinderdorpen:

www.soskinderdorpen.nl

De site van het NOS jeugdjournaal voor het nieuws:

www.jeugdjournaal.nl/

Een mooi filmpje over SOS Kinderdorpen om aan de klas te laten zien vind je [hier](#).

Colofon

Dit document is in opdracht van SOS Kinderdorpen gemaakt door:

Nicky Bianca Communication

Nicky Bianca von Harras

Nicky_bianca@hotmail.com

Nickybiancacomcommunication.wordpress.com

Studio Ryki

Marijke Toorop

Info@studioryki.nl

www.studioryki.nl



**FAMILIE
IS  JE
BASIS**

 **SOS
KINDERDORPEN**